



LOPEND VUURTJE



GROEPSBLAD VAN SCOUTING DRACHTEN 'DE WÄLDWALKERS'

Nummer: 2

Datum: Juli 2005

Personalia

In het nieuwe Scoutingjaar zullen we een aantal bekende gezichten helaas niet meer terugzien bij de opkomsten.

-Zo gaat Daniëlle (Esta's) binnenkort wonen in Lelystad. Door de drukte met haar baan draaide Daniëlle al een tijdje geen opkomsten meer.

-Jan Sietse is na de Pinkster gestopt met leidinggeven bij de Vrijdag-Esta's. Jan Sietse blijft actief bij de Groep, maar besteed nu een groot deel van zijn vrije tijd bij de landelijke Scouting.

-Anneke gaat niet weg bij de Groep maar stapte een tijdje geleden over van de Scouts naar de Esta's.

-Otte Jacques (Wilde Vaart) zou in eerste instantie na zijn terugkomst uit Spanje in oktober weer opkomsten gaan doen, maar hij heeft hier vanaf gezien. Hij zal nog wel betrokken blijven bij de groep.

-Voor Mariëlle (Vrijdag-Esta's) waren de opkomsten op vrijdag niet meer op te brengen. Zij woont in Velp en reist met het openbaar vervoer.

Gelukkig mogen we ook 'nieuwe' gezichten begroetten in het nieuwe Scoutingjaar.

-Linda (Bevers) is al een aantal maanden actief bij onze kleinsten.

-Seerd en Udo vervangen tot oktober Pascal bij de Wilde Vaart, Pascal werkt op dit moment in Duitsland.

-Bij de Bevers, Esta's en de Vrijdag-Esta's zullen zogenoemde 'dravers' aan de slag gaan. De jongens en meisjes kennen de groep al omdat zij bij de Wilde Vaart zitten.

-Ook zijn we druk doende van buiten Scouting mensen te interesseren voor een plek bij onze speltakken. We zoeken vooral iemand voor de Vrijdag-Esta's en de Zeeverkenners.

Tenslotte mogen we Gerrit niet vergeten. Hij neemt de taken over van Udo en beheert dus ons Kampmateriaal.

Thijs Wijngaarden, Groepsbegeleider

VOC: Dak eraf, dak erop

Het VOC (de onderhouscommissie) heeft voor september een grote klus op het programma staan, hierbij kunnen we enige hulp van ouders bij gebruiken. Zoals u waarschijnlijk wel gezien heeft is de kwaliteit van de dakplaten op het gebouw niet meer optimaal. De platen zijn nog wel waterdicht, maar hoe lang nog is de vraag. In overleg met het stichtingsbestuur en de groepsraad is besloten om de dakplaten te gaan vervangen, dit willen we dus in september gaan doen. We hebben de data 17 en 24 september gepland.

We doen eerst het dak van de loods en het verkenner-lokaal. Volgend jaar doen we de rest van het gebouw, dit heeft met geld te maken en met de grootte van de klus. Mocht u ons willen helpen, graag, wat man/vrouw-kracht en inzicht is zeker welkom.

U kunt mailen naar Paul Mulder:

gebouwenbeheer@scoutingdrachten.nl

Hopelijk kunnen enige mensen helpen.

Paul Mulder
Gebouwenbeheerder



Groepsweekend !

In het tweede weekend van de herfstvakantie houden we het jaarlijkse groepsweekend. Dit jaar gaan we niet naar een ver land of de grote stad, maar gaan we kennis maken met een boeregehucht. We mogen daar proeven aan de unieke sfeer van de boerderij.

Bij dit Lopend Vuurtje is een brief bijgesloten en de speltakken verstreken ook nog informatie.



Organisatie groepsweekend

Aankonding: Worstactie

Eind september starten we met de worst-actie. In Houtigehage hebben we bij de slager ruim 1000 heerlijk eigengemaakte Friese droge worsten besteld. Jullie mogen de worsten bij familie, bureu, etc. verkopen. Een deel van het geld gaat in de groepskas, hiervan wordt o.a. kampmateriaal gekocht. Ook moet het clubhuis nog wat opgeknapt worden. En... een deel van het geld mogen jullie gebruiken ommet je speltak iets heel speciaals te gaan doen tijdens een opkomst.

Na de zomervakantie krijgen jullie meer informatie over de worstactie.

Een leuk zomerkamp toegewenst!

TIP: Neem in de vakantie alvast wat bestellingen op bij familie.

*Christa Blok & Gea van Vliet
Groepsbestuur*

Verslag leidingweekend

Tijdens een weekend in maart zijn een groot deel van onze leidinggevenden een nachtje en een dag naar Franeker geweest waar zij gewerkt hebben aan 'teambuilding', nieuwe ideeën hebben opgedaan en gesproken over hoe zaken binnen de Groep nog beter zouden kunnen.

Saaï? Nee! Uiteraard was er tijd voor vrolijkheid want het is elk jaar de bedoeling dat het nuttige met het aangename verenigd wordt.

Dit jaar was het Leidingweekend in een thema gegoten. De mensen hadden zich, zonder dat zij dit wisten, opgegeven voor een zweverige Astrologie cursus in New Age stijl. De activiteiten en discussiemomenten pasten prima binnen deze cursus waar je veel over jezelf diende te ontdekken. Het hele weekend werd afgesloten met een leerzaam en leuk bezoek aan het Planetarium van Eise Eisenga.

Namens de cursusleiding,

*Thijs
groepsbegeleider*



Scoutshop in Franeker

Sinds ruim een jaar hebben we in Friesland (Franeker) een echte Scoutshop. Voorheen moest je al je spullen voor Scouting via internet bestellen of naar Zwolle of Amsterdam rijden voor je Scoutingbenodigdheden. Nu kun je daarvoor dus terecht in Franeker.

Wat hebben we zoal op voorraad? Ten eerste natuurlijk alles voor je uniform, blouses in alle maten, insignes, riemen, fluitkoorden etc. Verder hebben we kampeerspul zoals slaapzakken, matjes, pannen, bord mok en bestek. Ook zakmessen, zaklantaarns en allerlei leuke (Scouting)hebbelingen vind je bij ons.

Verder vind je bij ons boeken. Alle boeken die door Scouting uitgegeven worden, maar ook andere boeken bv. met spelideeën, zeiltechnieken of knutsel tips. De Scoutshop is ook aanwezig bij allerlei activiteiten in de regio. Bij evenementen is het niet mogelijk om de hele voorraad mee te nemen, wel is het altijd mogelijk om andere dingen mee te nemen. Een berichtje naar mij via de mail of een telefoontje en het artikel komt mee.

De Scoutshop is in principe open dinsdag, woensdag en donderdag onder (basis)schooltijd op vrijdag tot 5 uur en vrijdagavond van 7 -9. Daarnaast kun je ook altijd een telefonische afspraak maken voor een ander moment.

Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs zijn we in principe dicht, behalve de eerste week van de zomervakantie dan zijn we nog beperkt open. Wil je zeker weten dat we open zijn, bel dan even dan kom je niet voor een dichte deur.

Openingstijden t/m de zomervakantie

Normaal :

Dinsdag	9.00 – ½ 12 + 13.15 – 15.15
Woensdag	9.00- ½ 12
Donderdag	9.00 – ½ 12 + 13.15 – 15.15
Vrijdag	9.00 – 17.00 + 19.00- 21.00

Bijzonderheden:

Dinsdag 26 juli t/m vrij 29 juli :

Begin zomervakantie, 's ochtends gesloten, 's middags en vrij. avond **wel** open.

Dinsdag 3 aug. t/m maandag 5 september gesloten

Voorstraat 70, ingang via passage.

Tel 0517 397077. e-mail info@het-vossenhol.nl



EUSK: Hedde geïnstalleerd

Uit de Libération (kampkrant EUSK)

Tijdens het EUSK is een grote misstand geconstateerd door enkele leden van de Bere(n)hap Loodschen: Hedde, schipper van de zeeverkenner van de Wâldswalkers, was nog niet geïnstalleerd! Daarnaast verzuimde hij al het halve kamp om een uniform te dragen.

In allerijl werd er contact opgenomen met het bestuur van Scouting Drachten, daarna werd de groepsbegeleider opgeroepen en een afgevaardigde van de groepsraad opgetrommeld. Van groepswege werd een uniform verstrekt en een das werd tijdelijk geleend. Het was tijd voor installatie, de zeeverkenner werden in carré-vorm opgesteld en de groepsbegeleider nam het woord. Hierbij moest Hedde op de Nederlandsche vlag de belofte afleggen. Daardoor was Hedde nu eindelijk bevoegd om zelf ook mensen te installeren, het eerste wat hij deed was dan ook zijn medeleiding Jacob te installeren als stuurman.

Een stevige linker voor Hedde.

Het bestuur van Scouting Drachten



EUSK: Night ready check (NRC)

Uit de Libération (kampkrant EUSK)

De NRC-Jury ging nog laat op pad om in wind, regen en absolute pikkedonker jullie afgemeerde vletten aan een inspectie te onderwerpen. Het slachtoffer van deze avond was de Albatros 962 van de Wâldswalkers uit Drachten.

De eerste indruk was zeer bemoedigend: het schip lag keurig afgemeerd en de losse scheepsonderdelen waren opgeborgen. Echter, na een nadere inspectie kwamen er toch nog wat minpuntjes aan het licht: de vellen waren niet deugdelijk opgeschoten en het stuurboordachterlandvasteindje was niet netjes weggewerkt. Dit nu had de Jury zeker door de vingers gezien als zij niet gestuit waren op het volgende: 2 LEGE FRISDRANKFLESJES OP DE VLONDERS PLATGESTAMPT!!!!!! Dit alles resulteerde in een toch nog acceptabele 7!

De Jury (redactie Libération)

EUSK: binnendruppelen

Uit de Libération (kampkrant EUSK)

Op de middag kwam Alexander even bij ons binnendruppelen. Hij vertelde dat hij de opdracht gekregen had om ons te gaan vertellen wat hij die dag beleefd had. Nu, Alexander zit bij Ria in de bak en zij hadden nauwelijks bootonderdelen om de race te kunnen varen. Zij werden dan ook bijna laatste en dat vond Alexander best jammer. Na de race werd de vlet teruggesleept door Peye. Omdat Alexander erg nat geworden was moest hij van Ria een droge broek aantrekken. Toen Alexander bij ons binnenkwam had hij deze broek al aan en voelde hij zich alweer behaaglijk.

Redactie Libération

Explorers de hoogte in

Vrijdag 4 maart was het zover, de Explorers gingen klimmen. Dit klimmen gebeurde als een verrassing in Groningen. Na het verzamelen op het clubhuis vertrokken we met enige vertraging naar Groningen. Helaas kon Ademar niet komen, want zijn auto was stuk. Bij de klimhal begon het met het aantrekken van de klimbroekjes, iedereen lukte dit prima en met hier en daar een handje was alles zo aan. Nu nog even de controle van de begeleidster van de klimmuur en gaan!

Nu werd er verteld hoe je je vast moest maken, om niet te pletter te vallen als het mis gaat. Iedereen was klaar, de leiding deed het zekeren. Iedereen kwam omhoog bij de muur, de een wat hoger dan de ander, maar het was leuk. Enkelen kwamen tot aan de nok, waaronder Klaas onze eigen klimgeit. Tsjong! Wat ging hij omhoog. Er was nog iemand die het niet kon laten steeds naar de top te gaan, dat was Nelleke onze teamleidster.

Na het klimmen mochten nog een keer gaan slingeren, aan een touw aan het plafond, wat zo'n 20 meter hoog was. Op een hoogte van 10 meter moest je dan van een platform springen en dan ging je door de hele zaal heen en weer terug.

Al met al was het een fantastische ervaring voor zowel explorers, leiding en klimmuur-personeel.



NPK: Vrijdag-Esta's **bij de neushoorns**

Dit jaar gingen we als Vrijdag-Esta's zelf op het NPK, erg wennen zo'n nieuw subkamp. Voor ons als leiding was de ontvangst hartelijk door de andere groepen en de subkampleiding, voor de leden kostte het misschien wat meer moeite. Ze mochten bij de opening samen met de andere groepen luid onze groepsyell doen. Daarnaast waren er spelen om de verschillende groepen een beetje te leren kennen.

Behalve dat het kamp voor de 75e keer georganiseerd was er ook nog een thema, voor ons was dit Afrika en in het bijzonder neushoorns. Met een mooie yell konden we dat ook laten horen! Daarnaast hadden we twee fraai uitgedoste subkampleiders als onze medicijnman en medicijnvrouw.

Tijdens het kamp waren er diverse grote spelen, met enkele honderden kinderen aan een spel meedoen is wel wat anders. Voor deze spelen waren soms de mooiste dingen gemaakt, geschilderd of gepioneerd. Zo heb ik zelf nog geholpen met het opbouwen van een stormbaan en het pionieren van een slingertouw (met bad).

Zoals gezegd zaten we op een ander subkamp, dus ook een andere plek. Het eerste wat opviel aan onze plek is dat we in de wind stonden, dit had gevolgen voor de opstelling van onze tenten. Er moest een windscherm geïmproviseerd worden om toch nog wat ontspannen in de zon te kunnen zitten. De bungalowtent opzetten was ook nog een aardige uitdaging. Het weer was sowieso wat vervelend dat kamp, het waren erg koude nachten en dan is een zomerslaapzakje niet genoeg...

Al met al was het een goed kamp.

Jan Sietse
(oud)Leiding Vrijdag-Esta's

NPK: 75e keer NPK!

Elk jaar gaan de Esta's en de Vrijdag-Esta's naar het Noordelijk Pinkster Kamp. Dit jaar hebben zij een mooi jubileum meegemaakt omdat het de 75e keer was dat het NPK georganiseerd werd. Van een voorjaarskamp voor een handjevol groepen is het in de loop der jaren uitgegroeid tot een Noordelijk

scouting evenement met zo ongeveer 3500 jeugdleden, leidinggevenden, stafleden en ondersteuners.

Hiermee is het NPK overigens het grootste jaarlijks terugkerend Scoutingkamp van Europa. Bij een jubileum hoort een feestje en dat hebben we geweten!

Tijdens de opening begon het direct al: de deelnemers, de gemeente de Marne en de Provincie Groningen kregen uit handen van de hoofdleiding een symbolisch cadeau in de vorm van een jubileumvlag die zij kunnen ophangen waar ze maar willen als het maar gezien zou worden. Na het officiële gedeelte met de vlaggen, wetten en het aansteken van het 'Eeuwige Vuur' en het 'Pinksterfik' begon het lossere gedeelte dat uitmondde in een optreden van Idols-artiest Maud. Gelukkig hoefden we de toespraken en feestredes niet aan te horen want die werden gehouden in de nieuwe Jub(ileum) Tent die de volgende NPK's een nuttige (= horeca) bestemming zal krijgen.

Op de zaterdag arriveerden bovendien zo'n 400 reünisten die een aantal nachtjes mochten kamperen op het 'ouden-van-dagen-veld' waar zij een leuk weerzien hadden bij een echte scoutingbarbecue. De reünisten mochten ook nog in een Jan Plezier een rondje maken langs alle 'gewone' activiteiten van de diverse speltakken.

Op zondagavond kon het grote kampvuur natuurlijk niet ontbreken waar voor de Esta's een wereldreiziger zijn verhalen vertelde en vooral zong! Gelukkig kenden de Esta's de liedjes ook en zij zongen dus uit volle borst mee. Na de Esta's was er ook nog een kampvuurprogramma voor de oudere NPK-gangers.

De maandag is elk jaar de bezoekersdag en dit jaar moest dat natuurlijk wat spectaculairder. Helaas viel dit feestprogramma door de gestaag vallende regen wat in het water. Toch hebben we allen kunnen genieten van verschillende activiteiten en optredens. Onze twee Esta-takken moesten helaas maandagmiddag weer naar huis omdat het dinsdag weer school was, maar voor de Groningers en Drenten ging het nog even door.

In het begin van de avond speelde het One-Two-Trio zijn programma voor de Esta's op het podium. Ook nu kon iedereen de liedjes vaak meezingen en meedansen. De Esta's konden na afloop in bed het programma voor de ouderen overigens prima volgen. Nachtelijk kabaal kan ook wel een prettig zijn.

De sluiting op dinsdag was niet speciaal omdat het



eigenlijk erg droevig was dat het feest alweer afgelopen was. Maar, in 2006 is er weer een NPK en eigenlijk is het daar ieder jaar tijdens de Pinkster een groot feest!!

Explorers:

Pinksterkamp Dwingeloo

Vrijdagmiddag vier uur, de bus van Seerd zijn vader zit vol met onze kampspullen. Om een uur of half zes arriveren we in Dwingeloo. We worden meteen door de kampstaf begroet en ze helpen ons de spullen op een kar te laden. Het terrein is zo modderig dat je daar onmogelijk met een auto of bus kunt rijden. In een mum van tijd zijn we bij ons kampterrein. Even overleg over hoe we de tenten op gaan zetten en we gaan aan de slag. Natuurlijk hebben we de blauw-oranje met franje weer bij ons als keuken/groepstent. Het oude beestje doet het nog goed. Seerd gooit al zijn creativiteit in een afdak van een oranje dekzeil. Later blijkt dat we er nog veel plezier van zullen hebben.

's Ochtends ontbijten lekker in de open lucht met broodjes en koffie. De explorers komen allemaal tegelijk aan en willen wel graag op een kar. Helaas duurt het wachten ons toch echt te lang. Lopen dus, maar dat is voor echte explorers geen probleem. De tent indeling is al gemaakt, zodat de matjes en slaapzakken meteen op de goede plek neergelegd kunnen worden. Na een kopje koffie vertrekken de "vervoerders" en waren we lekker onder elkaar. Eerst zingen we voor Eveline, zij was dinsdag 10 mei jarig en ze heeft een lekkere traktatie bij zich. We hebben de lekkernij nog maar net achter de kiezen of Jelle Ruurd komt met een heerlijk zakje chips. Nou ja, dan ook maar de boterhammen op eten, kunnen we er meteen goed tegen. Om twee uur is de opening van het 48^e Pinksterkamp Dwingeloo. Het is fantastisch, bijna aangrijpend om te ervaren dat wanneer de vlag gehesen wordt, zo'n grote groep scouts, doodstil kan zijn. Prachtig.....

Natuurlijk verschijnen Asterix en Obelix ten tonele. Ook werd een vals zingende en spelende muzikant in de boom gehesen, wat grote indruk maakte op Klaas. Terug op het subkamp Carnix, beginnen we met de kennismakingsspelen. We gaan katapult schieten, vissenvangen en we doen een vragenspel om te weten te komen hoe iemand heet, wat zijn lievelingskleur is, hoe oud hij is enz. Scouts van andere groepen blijken zeer geïnteresseerd in de explorers. Eerst kijken ze wel een beetje tegen hen op, wij zijn natuurlijk allemaal volwassen en dus heel groot, maar als het ijs eenmaal gebroken is, blijken het contacten voor het hele weekend te zijn. Die avond ontfermt Sandra zich over het eten. Het is een heel apart gerecht,

"verprutste kip". Maar ik kan jullie vertellen dat het heel lekker is, Henk vindt het zeker heerlijk! Hij maakt altijd complimentjes over het eten.

Het avondspel is overlooptje en het blijkt dat we een hardloper in ons midden hebben: Guus. Hij kan zo verschrikkelijk hard lopen dat hij samen met nog iemand wint van zo'n tachtig scouts, leiding, kampstaf enz. Hiermee verdient hij een ingrediënt voor de toverdrank.

Met het hele kamp spelen we vervolgens een smokkelspel op een zandvlakte waarbij elke groep 10 stuks van elk ingrediënt bij elkaar moet smokkelen. Ook de Romeinen zijn inmiddels aangekomen en die hebben teenslippers, die we moeten proberen te pakken te krijgen. Nou ja, wie niet sterk is moet slim zijn, dus onze groep verzamelt spullen en bergt die zo goed op dat niemand er bij kan. En jullie raden het al: wij hebben gewonnen!!!! Het is inmiddels al tien uur en we gaan terug naar het kamp. Een lekkere beker warme thee en een kampkoekje (biscuitje met pasta choca ertussen gesmeerd door Nelleke) gaat nog wel in. Daarna lekker slapen.



De volgende morgen worden we wakker van getik, ja het regende en niet een klein beetje ook. Eén tent staat vol water, hierdoor is een groot

aantal bedden kletsnat. André kan geen droge broek vinden, dus mag er een lenen van René. Explorers helpen elkaar altijd!!

Gelukkig woont de schoonmoeder van Nelleke niet zo ver weg en brengen we de slaapspullen daar om te laten drogen. Zij heeft alles voor en op de kachel gedroogd. Natuurlijk vinden wij dat hartstikke tof. Bedankt! We gaan eerst hike lopen, het is een behoorlijke tocht met posten. Wij doen er twee, de eerste is vlot varen. Als waterscouts voor ons natuurlijk een makkie, maar wel hartstikke leuk. We hebben wat zwemvesten meegenomen, dus ons kan niets gebeuren. Bij onze tweede post worden we met een touw in een boom gehesen. Niet iedereen vindt dit leuk maar degene die wil, mag naar boven. Op het laatst moet Nelleke natuurlijk ook nog! Met het hele kamp hebben we een barbecue en een echt varken aan het spit! Ook Asterix en Obelix zijn van de partij. Ons vuurtje doet het niet zo goed, daarom gaan wij naar de tent en bakken daar alles in de pan. Ademar en Seerd maken een vuurton aan, zodat we onze broodjes aan een stok kunnen bakken. Na het heerlijke eten is er een kampvuur op het subkamp. Maar de dag heeft al veel energie geveerd en na een half uurtje willen onze explorers niets liever dan naar bed.....

Maandagochtend ziet de dag er heel anders uit, het is droog en hier en daar komt er zelfs een zonnestraaltje door het wolkendek. Na het ontbijt gaan we richting crossbaan, waar we een spel doen met twee hele



grote ballen van wel 2 meter in doorsnede. Het is geweldig om te zien.

Explorers:

Pinksterkamp Dwingeloo

Wij kunnen goed meedoen en zelfs onze burens met allemaal rolstoelers doen mee. Hierna terug naar het subkamp en daar houden we nog een vissengevecht. Tussen de middag mogen de explorers alle aangebroken spullen op eten, dat wordt dus een uitgebreide lunch met brood, kaas, smeerworst, zoet beleg, yoghurt, vla, melk en een kopje thee. De leiding begint zo zoetjes aan al met het afbreken van de tenten. Om om half drie gaan we nog naar de Scoutshop. De meeste hebben wel wat zakgeld mee, waar leuke insignes of iets dergelijks voor gekocht worden. Om drie uur is de sluiting, we moeten een heel jaar wachten voor er weer een PKD gehouden wordt. Maar nu kunnen wij zeggen: Het was een geweldig kamp!!!!

Eveline, Alex, André, Guus, Jelle Ruurd, Anne Jan, Johannes, Rene, Seerd, Klaas, Sandra, Henk, Ademar, Nelleke.

VERHUISD???

Onjuist ADRES???

Nieuwe Bank??

Ben je verhuisd of ga je verhuizen? Klopt je adres op het Lopend Vuurtje niet? Ga je op jezelf?

Geef het adres dan door aan de groep:

- Geef je adres door aan de leiding van de speltak

- Geef je adres door aan het secretariaat:

Nelleke van Veen,

secretariaat@scoutingdrachten.nl

0594-643058

- Geef financiële zaken door aan de penningmeester:

Frits Eizema

penningmeester@scoutingdrachten.nl

contact-gegevens

Scouting Drachten

'De Waldswalkers'

Stichtingsvoorzitter:

Tim Blok Tel. (0512) 520380

Groepsbegeleider:

Thijs Wijngaarden Tel. (0512) 539849

Ledenadministratie:

Voor het doorgeven van adreswijzigingen, beëindiging lidmaatschap e.d.

Nelleke van Veen

Itskenheerd 17

9363 AV Marum

Tel. (0594) 643058

secretariaat@scoutingdrachten.nl

Penningmeester:

Voor problemen aangaande contributies

Frits Eizema

Ropta 35

9202 KE Drachten

penningmeester@scoutingdrachten.nl

Teamleiders / Contactpersonen:

Bevers:

Janneke Eizema Tel. 06-23070008

Zaterdag-Esta's:

Anneke Blaauwbroek Tel. 06-54736155

Vrijdag-Esta's:

Maaïke van der Woude Tel. 06-13906185

Zeeverkenner:

Hedde de Boer Tel. (0512) 520963

Scouts:

Rindert Blok Tel. 06-15206099

Wilde Vaart:

Seerd Tuinstra Tel. 06-54386401

Explorers:

Nelleke van Veen Tel. (0594) 643058

Bere(n)hap Loodschen

Willeke Eizema

Tel. 06-13536247