



LOPEND VUURTJE



GROEPSBLAD VAN SCOUTING DRACHTEN 'DE WÂLDSWALKERS'

JAARGANG: 10

NUMMER: 1

DATUM: MAART 2004

REDACTIONEEL

Jaargang 10 type ik boven dit Lopend Vuurtje. Dat betekent dat het meer dan 10 jaar geleden is dat er een brand was. Daar komt de naam ook vandaan, niet bijster origineel in Scouting-land. Het is wel een naam met betekenis voor onze groep. Verderop in het jaar komen we er zeker op terug.

Nu van het vuur naar het natte. De Nationale Scoutingdag gaat over de Drachtster Vaart. Hij komt letterlijk en figuurlijk steeds dichterbij. Wij gaan hem alvast opvaren met een lievielet, lees maar verderop.

De Redactie

AGENDA

- **27 maart - Nationale Scoutingdag**
Open dag van alle groepen. Van 12.00 tot 14.00 uur op het Museumplein
- **19 t/m 23 mei (Hemelvaart) - EUSK**
Waterkamp voor de Friese Watergroepen. Onze Zeeverkenner en Wilde Vaart gaan ook naar De Veenhoop
- **29 t/m 31 mei (Pinksteren) - NPK**
Kamp voor noordelijke groepen op de Marnewaard. De Vrijdag- en Zaterdag-Esta's gaan naar Marnewaai.
- **29 t/m 31 mei (Pinksteren) - PKD**
Kamp voor Noordelijke groepen in Dwingeloo. De Scouts en Explorers kamperen in de sneeuw.

NATIONALE SCOUTINGDAG

Zaterdag 27 maart is het weer zover, De Nationale Scoutingdag! Op deze dag presenteren alle scoutinggroepen van heel Nederland zich, om te laten zien wat scouting nou eigenlijk is.

Dus ook wij gaan onze neuzen weer eens even laten zien in het centrum van Drachten, met het thema Drachtstervaart. **We beginnen om 12:00 uur op het Museumplein** (tegenover de bibliotheek) met een gezamenlijke opening.

Nationale Scoutingdag (vervolg)

Daarna heeft elke speltak een half uur om zichzelf te presenteren met een activiteit en om 12:30 uur zullen we beginnen met een gezamenlijke activiteit. **Om 14:00 uur zullen we deze dag weer met zijn allen sluiten** en kan iedereen weer naar huis. De zaterdag esta's moeten allemaal op de fiets naar het museumplein komen, want zij hebben na het programma op het museumplein nog een slaapweekend in het clubhuis.

De organisatie

A ANKONDIGING: OUDERAVOND VRAGEN, VRAGEN, VRAGEN...

Wat doen de Scouts zoal op die vrijdagavond? Wie zorgt er voor het clubhuis? Wie gaat waarheen op kamp en waarom? Waar gaat die contributie naar toe?

Deze en andere vragen kunnen ouders en verzorgers zo doorgaans stellen aan de leiding en via een telefoontje of e-mailtje ook aan de verschillende Stichtingsbestuursleden. Nu zijn er ook vast vragen te verzinnen waar zo snel niet de goede antwoordgever voorhanden is.

Nu, op **woensdagavond 9 juni** willen wij, leidinggevend en Stichtingsbestuursleden een leuke avond beleggen waar alle vragen gesteld kunnen worden. Deze avond noemen wij dan een Algemene Ledenvergadering/Ouderavond. Daarnaast willen wij graag uitleggen hoe wij de subsidiestop van het Rijk bij onze Groep willen opvangen

Te zijner tijd zal er een uitnodiging in de bus vallen met nadere details. Wij hopen op een leuke en nuttige avond! Komt allen!

Namens Groep en Stichting,
Thijs Wijngaarden
Groepsbegeleider

VERSLAG: BADEN POWELL-TOCHT

Deze jaarlijks terugkerende activiteit is altijd leuk, en werd dit jaar in Leeuwarden gehouden bij Scoutinggroep Burmania. Om 12.00 uur hebben wij (de Bevers) ons bij ons clubhuis verzameld om in 3 auto's richting Leeuwarden te vertrekken. Om half 1 was hier een opening met een kleine uitleg over de routes en om 13.00 uur konden we beginnen met lopen. Er zijn 3 verschillende afstanden 15, 10 en 5 km. Wij als Bevers hebben 5 km gelopen. En daar zijn we trots op! We hebben door weilanden gelopen en kleine dorpjes. Het was gelukkig mooi droog weer, maar wel een beetje fris. Halverwege kregen we warme chocolademelk en een zakje chips. Toen zijn we terug gegaan daar hebben we een broodje met worst gegeten en ons opgewarmd bij een kampvuur. Toen zijn we om 17.00 uur terug naar Drachten gegaan via een toeristische route en daar kwamen we om 18.00 uur aan, toen zijn we naar huis gegaan. Ik vond het een leuke dag en hoop er volgend jaar weer bij te zijn.

*Jacob Hamstra
Leiding Bevers*

BEVERS: INSTALLATIE

Bij de bevers is weer geïnstalleerd nou zullen de meeste doorgewinterde scouts wel zeggen: "O ja installeren dat weten wij wel wat dat is, dat is als een nieuw lid welkom word geheten in de groep". Maar die nieuwe leden waar het ook om gaat bij een installatie zullen misschien zeggen: "instawattus" daarom zal ik het hier toch maar even uitleggen wat een installatie is. De installatie is een belangrijke feestelijke gebeurtenis: het is het moment waarop het kind een echte bever word. Hij of zij krijgt de bevertrui, das, speltakteken en het installatie teken. En hoort er nu helemaal bij.

Net als alle leden van scouting dragen ook de bevers een uniform. Omdat de bevers net iets minder groot zijn dan de andere speltakken en niet allemaal zo netjes kunnen staan en lopen, hebben de bevers in plaats van een blouse een vlot en soepel rood sweatshirt met de afbeelding van Lange Doener. Hierbij dragen ze de Wâldswalker-das. Een uniform is zeer functioneel het zorgt voor herkenning, iedereen kan zien dat het bevers zijn in die rode truien.



Bevers: Installatie (vervolg)

Ook zorgt het ervoor dat je eigen truien niet vies worden. De das zorgt ervoor dat iedereen kan zien dat het om de Wâldswalkers gaat. Wij hebben een paarse das met drie gele turven. Het paars staat voor de heide velden die rijkelijk verdeeld om Drachten heen te vinden zijn. De drie turven staan voor de drie turven van Drachten. Dit jaar zijn er bij ons geïnstalleerd: Peter, Natalie, Jan Willem, Froukje, Jildou, Anne en Jentel. Wij van het Bever-leidingteam willen deze kinderen graag feliciteren en welkom heten bij de groep.

Leiding Bevers

VERSLAG: ZWEMWEDSTRIJDEN

Op 31 januari om half twaalf stonden wij, als leiding van de Explorers, in de hal van zwembad De Welle in Drachten klaar om onze leden op te vangen. Zo eenvoudig was dat nog niet, want na zo'n twintig minuten hadden we nog maar drie leden kunnen verwelkomen. Nou zijn taxi's nooit precies op tijd maar dit was toch wel erg vreemd. Een van ons kwam op het slimme idee om eens in de andere hal te kijken. En ja hoor, daar zat de rest, netjes te wachten. Het zwembad is voor gelegenheden als deze afgesloten met een tussendeur, zodat je niet naar het tropische gedeelte kunt en andersom. Wij hebben eventjes een loopje genomen met deze regel en de badjuffrouw lief aangekeken zodat wij toch door deze deur mochten en niet helemaal hoefden om te lopen. Allemaal gauw de zwemkleding aan en toen konden we een lekkere duik maken in het zwembad. Wij waren nog lang niet aan de beurt voor de wedstrijd dus vermaakten we ons prima. We hadden een aantal zwemvesten mee voor de leden die het dobberen erg leuk vonden, de rest zwom heerlijk. Van de organisatie krijg je altijd een bekertje ranja en wat lekkers, dit gecombineerd met het meegebrachte lunchpakket, leverde een uitgebreid middagmaal op. Het was alleen een beetje koud in de kantine maar dat was niet zo erg. 's Middags zou het dan gebeuren. Wij zwommen in een eigen categorie, 23 jaar en ouder. We zwommen allemaal in dezelfde serie. Nog even het startschot zou klinken.... pang! Plons! Toe maar Jennie, jij mag ook! Ja, Henk jij ook. Hup Sandra erbij, want Henk vond dat veel gezelliger als zij ook mee zwom. Het was een geweldige wedstrijd! Iedereen deed heel erg zijn best en kreeg na afloop een leuke oorkonde!

*Nelleke van Veen
Leiding Explorers*

VERSLAG: LEIDINGWEEKEND

24 en 25 januari j.l. hadden we met de leiding van alle speltakken in het clubhuis van Roden een leidingweekend. Dit om gezellig samen te zijn, de onderlinge band te versterken en door middel van spelen iets te leren. Maar vooral ook om oude herinneringen op te halen en nieuwe herinneringen te maken.

Maar eerst moest er gegeten worden, en dat kon!! Want er was heerlijk gekookt door een leger van vrijwillige koks die zich ongelofelijk hadden uitgesloofd in de keuken. Na dit alles was er voor de luie personen onder ons tijd om even uit te buiken en te genieten van een lekkere kop koffie.

Ongeveer een half uur later begonnen de avond spellen met eerst een soort hints waarbij je in groepjes een opdracht kreeg om iets uit te beelden, en de rest moest raden wat dat was. Daarna kreeg iedereen de opdracht om een bepaald personage te zijn. De personages moesten naar een feest van Nelleke terwijl hij of zij een verkeerd geadresseerd kaartje had gekregen, met andere woorden niemand kent elkaar en niets klopt. Ook moest je nog een opdracht vervullen. Het resultaat was dat iedereen een toneelstukje voor elkaar op het zelfde moment aan het opvoeren was, heel apart!! Dit feest liep geleidelijk over in ons eigen feest wat tot diep in de nacht geduurd heeft en zeker de onderlinge banden versterkt.

De volgende morgen begon gelijk alweer met een programmaonderdeel, namelijk een zomerkamp opzetten voor een bedachte speltak met een bedacht probleem en dit later presenteren. Dit onder het genot van een ontbijt. Toen het ontbijt op was gingen we gezamenlijk naar buiten om daar nog een soort levend Incognito te spellen. Hier mee werd tevens ook het zeker geslaagde weekend afgesloten.

Chris de Boer
Leiding Zeeverkenners

ESTA'S: DWEK-SPEL

Zaterdag 13 maart zijn alle Esta's van onze groep naar het DWEKspel geweest. Het thema van het DWEKspel was dit jaar Skwirrel en zijn vriendjes. Skwirrel en zijn vriendjes wonen in het bos van Beetsterzwaag, dus konden we er met zijn allen op de fiets heen. Van tevoren hadden we wel allemaal onze fiets versierd zodat we een geweldige entree zouden maken in Beetsterzwaag. Toen we aankwamen hoorden we dan ook veel ooooh en aaaaah.

Skwirrel had een tocht uitgezet in het bos met onderweg allerlei spellen. Ook kregen we onderweg nog wat chocolademelk en een appeltje zodat we er nog een tijdje tegenaan konden.

Esta's: DWEK-spel (vervolg)

Het was wel jammer dat de route niet helemaal klopte, maar we zijn gelukkig toch weer bij het beginpunt uitgekomen! Na nog een lekkere pannenkoek zijn we weer op onze fiets gesprongen en zijn we met zijn allen teruggefietst naar Drachten. Dit was een hele leuke dag en we hopen volgend jaar weer net zo'n gezellige dag te hebben! En wie weet waar we dan op bezoek gaan.....

Danielle Kruyswijk
Leiding Zaterdag-Esta's

ZEEVERKENNERS: SCHAATSEN IN THIALF

Op 3 januari was het weer zover; het jaarlijkse schaatsuitje van de zeeverkenners en de wilde vaart. Met z'n allen in de auto's en op weg naar Thialf. Beregezellig natuurlijk, ook voor de niet-schaatsers was er genoeg te doen (voornamelijk in de warmere kantine dan). Maar goed, iedereen die wilde schaatsen deed de schaatsen onder en waagde zich tussen alle razende prof schaatsers en probeerde zo zijn eerste rondje. Als snel werd uitgeweken naar de nieuwe extra binnenbaan waar zowel tegen de klok in als met de klok mee naar hartelust kon worden geschaatst. Ook waren daar de kleinere "banen" waar ook tikkertje kon worden gedaan, of natuurlijk zo hard mogelijk schaatsen om vervolgens op je buik, kont, of rug over het ijs verder te glijden. Kortom, het was weer een gezellige dag en zeker weer voor herhaling vatbaar. Dus Thialf, tot volgend jaar!!

Petra van Veen
Leiding Zeeverkenners

PINKSTERKAMP DWINGELOO (PKD)

Ook dit jaar gaan we met de Scouts en de Explorers naar het Pinksterkamp te Dwingeloo op het labelterrein. Het kamp wordt al voor de 47e keer georganiseerd. Jaarlijks gaan er zo'n 240 Scouts en 60 Explorers van verschillende groepen uit Noord-Nederland mee. Het PKD is daar mee relatief kleinschalig en overzichtelijk. Ideaal voor onze Scouts en Explorers.

Dit jaar is het thema 'PKD in Dwingelspitze'. Er is een nieuw wintersport dorp geopend. Wij zijn uitgenodigd om gebruik te maken van het arrangement in een van de nieuwe hotels 'Hotel Ingeneeuw', 'Chalet Gipsvlucht' of 'Pension Lawinezicht'. Bij de opening zullen talloze gasten en celebraties aanwezig zijn.

Pinksterkamp Dwingeloo (PKD) (vervolg)

De PKD-staf is al hard bezig de volgend activiteiten te organiseren: skiles volgen, onderuit met je snowboard, langlaufend naar de WC, sneeuwballen gevecht houden en natuurlijk feesten in de apres-skihut met Rudy.

*Wierd de Boer
Leiding Explorers*

NOORDELIJK PINKSTERKAMP (NPK)

De Zaterdag-Esta's en Vrijdag-Esta's gaan dit jaar ook weer richting de Marnewaard. Op dit militaire oefenterrein gaan zij samen met duizenden andere Scouts een fantastisch kamp houden.

De Esta's krijgen dit jaar gegarandeerd een tropische sfeer, want ze gaan naar Marnewaii. Dit grote eiland maakt deel uit van een eilandengroep, waar elk jaar een grote strijd tussen de eilanden plaatsvindt. Vanaf ons eiland Vulcany zullen we samen met andere Esta's, Welpen, Kabouters en Dolfijnen deelnemen aan dit gebeuren. Onder tropische omstandigheden zullen we bezig gaan met overleven en de jungle, daarnaast moeten lastige opdrachten vervuld worden.

We hopen op een gezellig kamp en op een spannende wedstrijd.

Leiding Vrijdag-Esta's en Zaterdag-Esta's

EUSK

Het duurt nog heel even, maar dan is het weer zover. Het EUSK komt er weer aan. Tegen de tijd dat dit Lopend Vuurtje uit komt heeft iedereen zich als het goed is al opgegeven, maar toch nog even een stukje hierover.

Elk jaar gaan de Zeeverkenners en de Wilde Vaart met Hemelvaart weer naar het Eusk toe. Dit kamp is een vier jaren terug opgericht in een flat van een toenmalig leiding van de Zeeverkenners en sindsdien is het altijd weer een succes. Nu zijn er natuurlijk mensen die denken: Het EUSK? Die term ken ik niet?

EUSK is een waterkamp voor de Friese groepen, er wordt veel gevaren en aan programma gedaan. Het vindt altijd plaats in en om De Veenhoop. Dit jaar gaan we in (Amerikaanse) kerstsferen aan de slag. EUSK goes Santa!

We hopen niet op sneeuw, maar wel op mooi weer.



DE GESCHIEDENIS VAN SCOUTING - DEEL 1

Scouting is eigenlijk al best wel oud en heette in het begin ook helemaal geen scouting. Het werd (in Nederland) eerst padvinderij genoemd. Iedereen die bij de padvinderij was heette een padvinder (iedereen heet nu een scout) en verder was er een verdeling in Welpen, Verkenners en zogenoemde Voortrekkers (soort wilde vaart of loodschen bij ons).

Het is in 1907 voor het eerst in Engeland ontstaan toen Baden Powell een groepje jongens meenam op een soort proefkamp op een eiland. De jongens kwamen allemaal uit een ander soort gezin. Het ene gezin was rijk, het ander arm, soms waren er veel broers en zussen, of de jongen kwam uit de stad of het platte land. Baden Powell wilde hiermee bereiken dat iedereen, ongeacht waar hij vandaan kwam, goed met elkaar ging samenwerken.

Dit idee sloeg wel aan, want in 1908 is voor het eerst het boek: "Verkennen voor Jongens" geschreven. Iedereen vond dit zo leuk dat er in 1909 het eerste echte verkennerkamp is georganiseerd. Ook in Nederland is het snel overgenomen, want in 1910 kwamen de eerste padvindergroepen in Nederland. Vroeger dacht men natuurlijk heel erg anders over de padvinders. Ze waren toen heel anders gekleed dan nu, hadden een iets andere wet en belofte, deden wat ander spelletjes en ze bestonden toen nog niet uit een groep van meisjes en jongens bij elkaar. Zeker dit laatste is een heel erg groot verschil met nu. Over hoe Lord Baden Powell het vroeger allemaal had bedacht hebben wij 2 boekjes via een ouder gekregen. Hierin staat hoe elke leeftijdsgroep is ontstaan, wat Baden Powell dacht dat belangrijk was voor die padvinders en met name wat de Padvinders allemaal wel en niet mochten doen. Hierover zullen in de komende Lopend Vuurtjes af en toe stukjes staan waarin je dit allemaal kan lezen.

VOLGEND LOPEND VUURTJE

Het volgend Lopend Vuurtje verschijnt na de voorjaarskampen, in juni. Er komen verslagen in van NPK, PKD, EUSK en nog veel meer....

Lever stukjes in voor: **10 juni**
Via e-mail:
webmaster@scoutingdrachten.nl
Op diskette bij een van de redactieleden