

LOPERNA VUURTJE

Nummer 5 : 5 oktober 1998

NI HAO

In het weekend van 24 oktober vindt het groepsweekend plaats, zo hebben jullie kunnen lezen in de uitnodiging. Een weekend waarbij iedereen die iets met de Wäldswalkers te maken heeft aanwezig is: leden, leiding, bestuur en ondersteunende anderen. Tijdens dit weekend vinden allerlei activiteiten plaats die erg leuk en spannend zullen zijn.

China

Het één en ander zal plaatsvinden



in China. En dan niet in het erg drukke China van tegenwoordig, maar in één van de voormalige keizerrijken. De baas in China was toen een keizer. "Onze" keizer heeft een groot probleem. Tijdens ons groepsweekend proberen we met zijn allen dit probleem op te lossen.

Goede gewoonte

Ni Hao staat er boven dit stukje. Er zijn Chinese restaurants die zo heten. Maar het is eigenlijk de groet van Chinese mensen onder elkaar. Ni Hao betekent: "Jij goed". Dus als chinezen elkaar tegen komen beginnen ze een gesprek door elkaar allereerst "goed" te noemen. Een goede gewoonte, lijkt mij.

Veel lol

Ni Hao past daarom ook zo goed bij ons groepsweekend. Het program-

ma wordt door een erg actieve organisatiecommissie in elkaar gezet, waardoor het een weekend wordt met veel verrassingen en spannende en leuke dingen. We zullen dus op vrijdag (de Bevers op zaterdag) met een goed humeur en met veel zin in alles wat komen gaat bij ons clubgebouw verschijnen. Iedereen is dan dus hartstikke "Hao". Met dat goede humeur zullen we met veel lol automatisch van het ene programmaonderdeel in het andere rollen. En op maandag 26 oktober kijken we terug op een geslaagd weekend.



Peking Eend?!

Druk

Ik weet dat de mensen die het allemaal moeten organiseren en de ondersteunende anderen het nog erg druk krijgen. Ik wens ze hiermee veel succes.

En jullie zie ik graag allemaal op vrijdag of zaterdag bij het clubgebouw. Want ik ben er natuurlijk, net als jullie, bij!!!

Tot ziens in China,
Peter Stoelinga, voorzitter.

p.s.: Van te voren veel rijst eten, dan heb je tijdens het groepsweekend mooie spleetogen. ♠

GOLDEN DELICIOUS

Ooit ergens in een heel ver verleden was China er ook al, alleen zag dat er heel anders uit dan nu. De mensen liepen bijvoorbeeld in hele vrolijke kleren.

Keizers

Zij hadden toen geen koninginnen maar keizers. In het jaar 685 voor Christus (wel in de Europese jaartelling want de Chinezen hadden en hebben nog steeds een andere jaartelling) regeerde er een keizer die Tsj'en-loeng heette en hij stamde uit de Tang dynastie. Deze Tsj'en-loeng had een makkelijk baantje. Alles ging goed in zijn rijk: geen oorlog, geen honger, veel rijkdom en geen enge ziektes. Dus allemaal hele tevreden mensen in zijn rijk.

Gouden appels

De reden van al deze voorspoed zit



'm in een boom. Deze boom is niet zomaar een boom maar het is er eentje met gouden appels. En als deze gouden appels aan die boom blijven hangen blijft alles goed gaan in 't Chinese rijk. Niks aan 't handje zou je zo zeggen dus. Of niet.....

Beleef het mee op het Groepsweekend!!! ♠

HET PROTO-TYPE VAN DE ACTIEVE OUDER:

We kennen veel actieve ouders,
maar wat kenmerkt hen?

In de eerste plaats hebben ze kin-
deren bij scouting.

Daarnaast voelen ze zich betrokken
bij wat hun kinderen doen: ze gaan
eens even eerder de kinderen halen
want dan kunnen ze nog even zien
waar ze mee bezig zijn. Daardoor
leren ze de leiding kennen. Vragen
dan ook wat gemakkelijker naar
dingen waar ze graag wat meer
duidelijkheid over willen hebben.

Gepiept

Maar dan gebeurt HET: ze zien dat



het materiaal naar het kamp ver-
voerd moet worden en ze willen dat
wel doen: zien ze meteen waar de
kinderen terecht komen. Het ge-
bouw heeft weer een grote beurt
nodig en met elkaar als ouders is
dat zo gepiept! Er zijn wat zaken
die gerepareerd moeten worden:
een of twee avonden bezig en het is
weer klaar.

Je leert weer nieuwe mensen kennen
en laat met elkaar de club die scou-
ting heet draaien.

Sfeer

Ze proeven de sfeer en genieten
mee met de kinderen maar ook voor
henzelf: scouting is óók leuk voor
volwassenen!!

Welkom

Binnen scouting Drachten zijn veel
actieve ouders (kijk maar eens rond
op het groepweekend),
Zin om mee te doen als ouder? Je
bent van harte welkom! ♣

WIE HEEFT NOG?

WIE KAN ONS HELPEN MET ?

- ▶ STORMLANTAARNS (Te leen)
- ▶ RODE EN/OF ZWARTE OF
OOSTERS AANDOENDE STOF
- ▶ VOGELKOOITJES WAARVAN
DE BEWONERS GEEN GE-
BRUIK MEER MAKEN
- ▶ ANDERE OOSTERSE (CHI-
NEES) ATTRIBUTEN VOOR DE
AANKLEDING VAN HET TER-
REIN
- ALS JE ONS KUNT HELPEN
NEEM DAN CONTACT OP MET:

THIJS	☎	51 70 21
CHRISTA	☎	52 03 80
JANNY	☎	53 14 96
HANNY	☎	54 13 13

OF GEEF HET ZATERDAG'S AF
IN HET CLUBGEBOUW

精神

道

玄幽

無術計